

Het WAAK

Je beroep is de ruggengraat van het leven, meende filosoof Friedrich Nietzsche. Bekende en minder bekende mensen vertellen over hun bijzondere werk of hobby en over hun leven in deze omgeving. Hoeveel ruggengraat hebben deze professionals?



PORTRETten VAN OPVALLENDE MENSEN UIT ONZE REGIO



S

Naam: Sanneke Nulkes
Leeftijd: 38 jaar
Eerste beroep: Brievenbezorger en bollenpeller
Beroep: Politiek- & communicatie adviseur
Woon- en werkplaats: Noordwijkerhout, Teylingen en online
Burgerlijke staat: Single, zoon Mees (5)
Grootste overtuiging: Kan niet bestaan niet
Tip voor de mensheid: Deel je emoties en je authentieke verhaal

waarin je je leven zo kunt inrichten als dat bij je past: door dichtbij mijn familie te zijn krijgt Mees, ondanks de scheiding van zijn ouders, toch de warmte en liefde van heel veel mensen mee.

Talenten

Ik ben ervan overtuigd dat de politiek zichzelf tekort doet door niet echt te vernieuwen en veel talentvolle mensen niet echt de kans te geven. Hoe zou het zijn als we echt diversere politiek hebben met meer vrouwen, mensen met verschillende achtergronden en verschillende opleidingsniveaus? Deze mensen kunnen bijvoorbeeld door hun andere perspectief en ervaringen voor een enorme kwaliteitsimpuls zorgen, als ze met hun talenten maar de kans krijgen (en pakken).

Gezondheid

Dat een goede lichamelijke- en mentale gezondheid niet vanzelfsprekend is, heb ik een aantal keer ervaren. Het gevoel dat je controle op je lijf en je gezondheid kwijt bent voelt verschrikkelijk en het herstel vraagt over een lange tijd veel doorzettingsvermogen. Daarom doe ik nu veel om gezond te blijven. Ik hoop dat we in deze periode het echte gesprek kunnen voeren door elkaar te vragen 'Hoe gaat het echt met je?'. Door te luisteren, je verhaal te delen kun je elkaar helpen (mentaal) gezond te blijven. Dat is hard nodig.

Bezinning

Deze coronaperiode is moeilijk voor ons allemaal en vraagt veel van ons, ook van mij. De vraag is of je gaat 'vechten' tegen wat er niet kan, of kijkt naar wat er nog wel mogelijk is. Juist nu zou het een tijd van bezinning kunnen zijn, om te reflecteren wie we als persoon, als ondernemer, gemeente en als land willen zijn als corona voorbij is. Pakken we een kans om te innoveren en het beste uit onszelf te halen? Of gaan we voor behoud wat we hadden? Daar ben ik nieuwsgierig naar.

Thuis

Geboren en getogen in Noordwijkerhout, wilde ik vanaf mijn tienerjaren weg: reizen, avontuur, de wereld zien. Op mijn zeventiende studeerde ik een jaar in Amerika, liep stage in Suriname en later werkte ik in verschillende landen. Voor mijn eerste baan verhuisde ik naar Rotterdam, waar ik acht jaar met veel plezier heb gewoond. Tot zes jaar geleden. Tijdens mijn zwangerschap was er maar één plek waar ik wilde wonen: Noordwijkerhout. De plaats die voor mij thuis is en waar ik nu dagelijks bewust geniet van de mensen, het strand, de duinen en bollenvelden.

Ambitie

Ambitie betekent voor mij het beste uit mezelf halen. Mijn eerste 'echte' baan bij een chique private bank draaide om resultaten. Voor het verhaal van de persoon achter het vermogen was steeds minder tijd. Dat paste niet bij me en resulteerde in een burn-out. Mijn ambitie is verschoven naar impact maken. Ik wil het verschil maken. Dat deed ik als lid van de Provinciale Staten. Nu doe ik dat door bijvoorbeeld een crowdfundingactie op te zetten in Noordwijkerhout, nieuwe politiek talenten te begeleiden of ervaren politici en bestuurders te helpen impact te maken door goede communicatie. Een -voor mij- veel gezondere ambitie, die me dagelijks ook nog eens blij maakt.

Familie

Familie betekent veel voor me. Ik heb het geluk te zijn opgegroeid in een warm gezin. Mijn vader, moeder, zussen, neefjes, nichtjes en mijn tante zijn heel belangrijk voor me. Zeker nu mijn eigen gezin na de scheiding niet meer 'compleet' is. Mooi vind ik wel, dat we in een periode leven

M

Naam: Mark Bos
Leeftijd: 31 jaar
Eerste baan: Politieagent
Beroep: Ondernemer
Woon- en werkplaats:
Alphen aan den Rijn
Burgerlijke staat:
Samenwonend met Anouk
Grootste overtuiging:
Consistentie is de sleutel tot succes
Tip voor de mensheid:
Maak gebruik van een mentor of coach

Eigen baas

Vanaf mijn jonge jaren wilde ik al politieagent worden. Het liep anders: na 3 jaar opleiding stopte ik als agent, om mijn vader te helpen om van het zwalkende bedrijf Motorkledingcenter (MKC) een succes te maken. Inmiddels is het bedrijf dat in 2006 startte met 1 winkel in Hazerswoude uitgegroeid tot de grootste motorkledingketen van de Benelux met 14 filialen, meer dan 100 personeelsleden en een miljoenenomzet. In de zomer van 2020 is ons bedrijf, na overname door een investeringsgroep, omgedoopt tot MKC Moto.

Familie

Ondernemen heb ik overigens niet van een vreemde. Mijn opa runde een goedlopend landbouw- en mechanisatiebedrijf in Alphen, dat hij doorgaf aan mijn vader. Vanaf jonge leeftijd was ik in de weekenden op het bedrijf aan het helpen met het tellen van de voorraden of ik reed rondjes op de skelter door het magazijn. Uiteindelijk is dit bedrijf verkocht. Binnen MKC Moto heeft mijn vader inmiddels een stapje terug kunnen doen, maar hij is nog steeds betrokken. Ook werk ik samen met mijn zusje die de klantenservice aanstuurt. Van oorsprong een echt familiebedrijf dus.

Angst

Het is ons niet altijd voor de wind gegaan. Direct na de start in 2006 werd het bedrijf zwaar getroffen door de crisis. Mensen beknibbelden als eerste op dure hobby's en dat is motorrijden vaak. Na jaren van aanhoudende verliezen werd MKC onder bijzonder toezicht van de bank te geplaatst. Het doek leek te vallen, het was alles of niets.

Inspiratie

Ik was geïnspireerd door een Amerikaans bedrijf dat groot was geworden door het maken van videoreviews. Brutaal als ik was zocht ik contact en heb ik mijzelf uitgenodigd op bedrijfsbezoek. Vol inspiratie kwam ik terug uit Philadelphia om met een stagiair in een garagebox onze eerste

videoreviews op te nemen. Inmiddels telt ons Youtube kanaal ruim 2000 video's die samen al meer dan 10 miljoen keer bekeken zijn.

Social Media

Ik kan wel zeggen dat mijn succes marketing gedreven is. Door goed te kijken naar de 'consumer journey' wist ik potentiële klanten via social media op de juiste manieren aan te spreken. Op facebook hebben we inmiddels al meer dan 100.000 volgers. Zelf ben ik vooral actief op LinkedIn waar ik ook wel veel investeer in personal branding. Wellicht dat het netwerk dat ik hier opbouw later weer van pas komt.

Ontwikkeling

Van nature ben ik een nieuwsgierig persoon en zoek ik naar manieren om mijzelf te ontwikkelen. Dit kan op alle vlakken zijn. Sinds enkele jaren heb ik via het platform NLgroeit een mentor die mij persoonlijk en zakelijk begeleidt. Deze mentor wordt ieder jaar verwisseld waardoor je ook een bredere kijk op zaken krijgt. Inmiddels voldoe ik zelf ook sinds 2 jaar aan de criteria om mentor te worden en begeleid ik met veel plezier 3 ondernemers in het laten groeien van hun bedrijf.

Hier en Nu

Ondanks corona kende het afgelopen jaar voor mij veel hoogtepunten en ben ik vooral dankbaar voor waar ik nu sta. Ik ben gezond, vond de liefde, ging samenwonen en verkocht mijn bedrijf. Van de opbrengsten kon ik een deel herinvesteren waardoor ik nu nog steeds als aandeelhouder en bestuurder betrokken ben. Met de investeringsgroep in onze rug is onze toekomst verzekerd en zijn we klaar om Europa te veroveren.





K

Naam: Kim Feelders

Leeftijd: 47 jaar

Eerste baan: Hoofdcaissière in een supermarkt

Beroep: Familiecoach

Woon- en werkplaats: Katwijk, Zuid Holland

Burgerlijke staat: Getrouwd

Grootste overtuiging: Kan niet bestaan niet!

Tip voor de mensheid: Als je echt iets wilt, zijn er altijd wel mogelijkheden

Vrije tijd

Vrije tijd is goud waard. Ik ben eigenlijk altijd bezig met mijn werk en vrijwilligerswerk. Mijn vrije tijd besteed ik het liefst met mijn gezin, familie en vrienden. Daarnaast sport ik graag en ben ik regelmatig in Azzurro te vinden. Om te sporten en daarna weer te relaxen. De zaterdagen ben ik te vinden langs de lijn. Al vroeg om bij mijn dochters te kijken en in de middag met een wijntje bij mijn club. In alle eerlijkheid, wat mis ik dat nu!

Eigen baas

Naast mijn werk bij Justitie heb ik de Praatfabriek. Ik help ouders die gaan scheiden met hun scheiding, de pijn en het verdriet uitspreken en een goed ouderschapsplan maken. Als samen praten niet meer lukt, ben ik inzetbaar als tussenpersoon in de communicatie met de andere ouder. Alles in het belang van de kinderen. Tevens ben ik voor ouders beschikbaar om te brainstormen, over welke aanleiding dan ook. Ouders die hun (ex)partnerrol naar een ouderrol hebben omgezet en samen het ouderschap kunnen blijven doen, dat is wat ik alle kinderen gun en waar ik graag mijn steentje aan bijdraag.

Ambitie

Mijn ambitie is het opzetten van een kindcentrum in de Bollenstreek. Alle zorg voor het kind onder één dak. Waar ze kunnen sporten, spelen en ontwikkelen. Waar aandacht en begeleiding voor het kind en zijn gezin is. Begeleiding van diverse professionals die samenwerken. Denk daarbij aan een bewegingsagoog, een eetcoach, een fysiotherapeut, een maatschappelijk werker en andere professionals. Ouders die daar met al hun vragen terecht kunnen en niet

van het kastje naar de muur doorverwezen worden.

Strand en zee

Mijn happy place! Het strand is vrijheid en geluk! In de zomer op het zand of op een terras. In de winter met koffie. Eten bij een strandtent. In de lente de eerste zonnestralen pakken. Wandelen om mijn hoofd leeg te maken. Genieten met familie en vrienden. Het liefst op Bonaire en anders hier aan de kust.

Thuis

Thuis is de basis. Ik doe heel zinvol werk, mijn man ook. Maar dat kan alleen als je het thuis op orde hebt. Mijn prioriteit is dat mijn gezin goed heeft en gelukkig is. Zeker met corona merk je hoe belangrijk het is om het thuis goed te hebben en daar je veilige plek te hebben. Zoveel kinderen hebben dat niet. Ik kan daar oprecht buikpijn van krijgen. Als ouder hoor je ervoor te zorgen dat je kinderen veilig en happy zijn. Lukt dat niet, schakel dan hulp in.

Irritant

Mensen die denken dat ze hun mening, gefundeerd en nog vaker ongefundeerd, overal en tegen iedereen kunnen uiten. Omdat zij het dan kwijt zijn. Of omdat ze niet beter weten. Je kunt jouw frustraties niet te pas en te onpas bij anderen uiten. "Houd rekening met elkaars gevoel", zou ik dan willen zeggen.

Regio

Ik kom hier niet vandaan. Ik ben een 'Utrechts' meisje. Op jonge leeftijd kochten mijn ouders een tenthuisje op de Zuidduinen in Katwijk. Iedere zomer waren we er. Mijn jeugdherinneringen zijn van hier. Toen ik begin 20 was koos ik ervoor om in deze regio te gaan wonen. Vrijheid, ruimte en het strand in de buurt. Een van mijn beste keuzes ooit.